



**Dit is een uitgave van Werkgroep
VRIENDEN VAN DE HEIMANSHOF.
"Een Veluwe natuurtuin"
december 2016**

Secretaris/penningmeester Peter van Noorden
Tamarixplantsoen 193
1702 JD Heerhugowaard tel. 06-22613249
E-mail: p.vannoorden@gmail.com

De Heimanshof ontstond in 1935 en behoort tot de oudste tuinen van ons land.

De Heimanshof is opgenomen in de 'Oase Heemtuin Gids', een uitgave van de Stichting Oase.

De Heimanshof maakt deel uit van vakantiecentrum 'De Paasheuvel' te Vierhouten.

Banknummer van de werkgroep: NL76RABO01638274 19
t.n.v. Stichting Vrienden van de Heimanshof

Onze website: www.Heimanshof.nl

foto's van Ineke van Schaick, Els Kaper-Klaver
en Peter van Noorden

Voorwoord.

Els Kaper-Klaver voorzitter

Op de kentering der tijden.

Een Nieuwsbrief is achterom kijken naar het jaar dat achter ons ligt, maar ook vooruit kijken en toekomstplannen maken.

"Op de kentering der tijden" zou ook op de verwarring in politiek en klimaat kunnen slaan. Maar daar nemen we in de tuin graag even afstand van.

"Op de kentering der tijden" was ooit de titel van een Kerst/Nieuwjaarskamp op de Paasheuvel. Ik herinner me nog dat we echt insneeuwden en de terugreis naar huis moesten uitstellen. Spannend was dat. Het lijkt me nu niet meer mogelijk om hier in Vierhouten nog een keer zó hevig in te sneeuwen. De veranderingen in het klimaat zijn goed merkbaar, ook in de Heimanshof. Planten als de kraaiheide vertrekken naar noordelijker streken, maar andere planten doen het juist weer beter.

En wat gaat er verder vooruit en achteruit in de heemtuin?

Achteruit gaat het aantal individuele bezoekers, want de Paasheuvelcamping wordt steeds meer een groepsterrein.

Achteruit gaat ook het aantal donateurs, want die behoren - net als menigeen in onze werkgroep - tot de oudste generatie.

En in de heemtuin zelf gaat een aantal bomen achteruit, omdat ze oud worden. Zo hebben we dit jaar meer dode berken en dennen omgezaagd dan we gewend zijn.

Maar vreemd is dat niet, want berken worden een jaar of tachtig, en de Heimanshof is al ouder.

Maar leuker is te vertellen wat er goed gaat. Er bloeiden dit jaar veel bloemen, dankzij het afwisselende en zonnige weer. En de gezaaide hei komt overal op. Het tuinwerk konden we dit jaar goed aan. Want we waren met onze vaste kern vaak aanwezig. En er zijn op alle werkweekenden nieuwe hulpkrachten gekomen! Dit wondertje komt ons zomaar in de schoot vallen. Dat geeft naast blijheid ook prima koffie- en lunchgesprekken, want we zijn nieuwsgierig naar elkaars verhalen.

Er waren dit jaar ook meer tuinwachten, zodat de bewaking van de tuin ook goed is verlopen.

Het geeft ons al met al een gevoel van vitaliteit. Zo gaan we volgend jaar graag weer verder.

Ik dank alle vrijwilligers voor hun inzet.

Ik wens de tuin een goede winterslaap.

En ik wens alle mensen een wakker en goed 2017!



Verslag van de secretaris/penningmeester over 2016

Peter van Noorden Secretaris/penningmeester

Verslag secretaris

Ook 2016 is alweer om. Net als de seizoenen volgen de jaren elkaar op en werkend in en zo dichtbij de natuur merk je dat uiteindelijk alles afgestemd is op het ritme van de seizoenen en de onvoorstelbaarheid en grilligheid van de natuur. De mens wikt, maar de natuur beschikt: wind en water, hevige hitte, extreme kou, droogte, we kunnen ons hooguit voorbereiden op dit alles, maar weten niet of en wanneer het over ons heen komt. En dat werkt door in alles: tot in onze overleggen en in ons kasboek aan toe.

Bijvoorbeeld: blijft die heel erg scheve boom achter de grote vijver nog een paar jaar zo staan of moeten we nu € 700,00 uitgeven om de boom weg te laten halen? Dat de boom een keer spontaan omvalt is duidelijk, wanneer... en hoe ruimen we die dan op en welke schade zal er uit voortkomen? Dat is niet aan ons. En hoe is het gesteld met de reuzen die om de Hofhut staan? In het voorjaar brak tijdens een storm een tak uit, zo kolossaal groot en zwaar, het was een boom op zichzelf. Het slaapgedeelte van de Hofhut raakte ernstig beschadigd en overleefde de 'aanslag' ternauwernood. Dit zijn maar twee voorbeelden van onze afhankelijkheid van de natuur. Elders in dit blad kunt u lezen hoe de natuur, geholpen door de

vrijwilligers van de heemtuin, het ook in 2016 zich uitleefde.

In 2016 hebben er tien werkweekend plaats gevonden. Daarnaast hebben individuele werkgroepsleden extra tijd in en voor de tuin gewerkt met als resultaat, dat het ons weer gelukt is om de tuin kwalitatief op orde te houden, en ook te verbeteren. Naast de elk jaar terugkerende werkzaamheden zijn er ook grote klussen aangepakt zoals het repareren van de Hofhut en het schuren en beitsen van de buitenzijde, de reparatie van het slaapgedeelte, het verbeteren van natte plekken in de paden en het uitdiepen van de leemkuil. Er is hard gewerkt, met als resultaat, dat onze tuin nog zeker het bezoeken waard is.

Verheugend daarbij is, dat we het afgelopen jaar 5 nieuwe werkers welkom konden heten, iets dat in jaren niet meer was gebeurd. Het is voor de zittende werkers een extra stimulans om verder te gaan. Extra hulp hadden we in het voorjaar ook van drie Maatschappelijke stagiaires (MAS) afkomstig van twee scholen uit de omgeving.

In 2017 staan weer 10 werkweekenden gepland met opnieuw, naast het reguliere werk, een paar flinke klussen: de aanpak van de scheve boom achter de grote vijver, mogelijk ook werkzaamheden aan de grote bomen rond de Hofhut, verdere vernieuwing van het brugdek van de brug tussen de twee vijvers, reparatie en schilderwerk van de rest van de

Hofhut. Dingen die we zelf niet kunnen en uit veiligheidsoverweging, niet zelf meer mogen uitvoeren, zullen uitbested moeten worden en dat is niet gratis. Daarom vraag ik u om voor komend jaar ook weer uw bijdrage over te maken voor het behoud van onze historische tuin.

Wij zijn er heel erg blij mee!

Wilt u uw bijdrage svp storten op rekening:

NL 76 RABO 01638 27 419 ten name van: Stichting Vrienden van de Heimanshof te Heerhugowaard EN wilt daarbij uw volledige adres vermelden, want die staat niet meer bij uw storting.

Financieel verslag

Op 1 december 2015 was er totaal € 5.644,08 in de kas en op de bank. In 2016 werd aan donaties en giften in totaal € 1.917,82 ontvangen. Van gebruikers van onze Hofhut, die tevens als tuinwacht 'dienst deden', ontvingen we € 1.100,00 Van onze vaste donateurs kregen we € 595,00 en via het giftenbakje aan het hek kwam € 197,82 binnen. De ontvangen rente over 2015 bedroeg € 20,57

De verkoop van kaarten, boekjes en boekenleggers bracht netto nog € 29,00 op. De inkoop en aanmaak van nieuw verkoopmateriaal is er dan al af. Doordat we beperkt 'open' zijn, zal dit natuurlijk altijd een klein bedragje blijven, maar we zijn er blij mee.

De kosten aan de Hofhut, bruggen en tuin bedroegen dit jaar € 868,61. Het

meeste geld ging dit jaar op aan verf, herstellmaterialen en de aanschaf van tuingereedschap en wat nieuw gereedschap in de kist. Verder werd zand voor de paden gekocht, benzine voor de motormaaier en winterrogge.

De administratieve en overige kosten komen in 2016 uit op € 322,51. Het gaat hier voor een belangrijk deel om de jaarlijks terugkerende kosten voor de aanmaak en verzending van de Nieuwsbrief € 144,591, de bankkosten van de RABO-bank € 127,20, ons lidmaatschap van de landelijke vereniging van heemtuinen in Nederland (Oase) € 30,00 en huishoudelijke uitgaven € 20,72.

Op 1 december 2016 hebben we in totaal € 6.420,35. Dat is € 6,90 in de kas, op de Rabo-betalrekening een bedrag van € 1.154,86 en op de Rabo-bedrijfsspaarrekening € 5.258,02



We hebben mede door uw bijdragen in 2016 alle uitgaven kunnen doen van de inkomsten van datzelfde jaar en hielden, omdat het verwijderen van de scheve boom nog moet plaatsvinden, nog € 755,70 in reserve over.

Verzoek! Bij alle donaties/giften, die wij ontvangen, vermelden de banken alleen nog uw naam. Uit privacy-overwegingen staan er geen adresgegevens meer bij. Wij kunnen vooral nieuwe gevers daardoor geen enkel bericht sturen. Omdat zij van ons geen enkele reactie terug ontvangen, dus ook geen jaarboekje, zullen zij in het nieuwe jaar niet nog eens een bijdrage overmaken. Maar ook bij de vaste donateurs is het meer en meer een zoekplaatje geworden. *Dus nogmaals: zet alstublieft uw adresgegevens erbij*

Graag willen wij onze vaste groep van ‘donateurs’ op peil houden en zelfs vergroten. Wilt u ons helpen en reclame voor ons maken? Bij voorbaat onze dank.

	Samenvatting 2015		Samenvatting 2016	
<u>inkomsten</u>				
Kas/bank per 1-12 (start)	€	5.561,47	€	5.644,08
Rente		38,56		20,57
Giften		1.608,01		1.917,82
Verkoop		36,20		29,00
<u>uitgaven</u>				
kosten tuin/schuur		1.309,50		868,61
administratieve kosten		290,66		322,51
kas/bank 1-12 (einde)		5.644,08		6.420,35
	-----	-----	-----	-----
	€	7.244,24	€	7.244,24
			€	7.611,47
			€	7.611,47

Voor een tuin is dit een gezond overzicht. We kunnen op dit moment weer wat ‘groot werk’ aan, natuurlijk binnen het redelijke.

Tot slot

Op dit moment is de tuin in een diepe winterslaap. De kou heeft zich hier flink laten gelden met een aantal nachten – 8 graden vorst is het af en toe echt winter. In het vroege voorjaar (februari) ruimen we een deel van het dorre spul op en kijken we uit naar de eerste tekenen van de lente.

Elk seizoen, ook in de winter, is het fijn om in de tuin te komen; al is het maar voor korte tijd.

Komt u ook weer eens langs? Meestal zijn wij niet in de tuin aanwezig, maar ga gerust naar binnen, de toegang is

vrij. En vindt u het prettig dat iemand van ons u ontvangt, maak dan voorafgaande aan uw bezoek een afspraak met de secretaris.

Leden van de werkgroep zijn:

Martina Boom, April Bowen, Henri Bückmann, Cor van Galen, Els en Ruud Kaper, Anneke Manintveld, Hanna en Peter van Noorden, Eline Oderkerk, Ineke van Schaick

Hulpkrachten die langs kwamen:

Huib Hol, Ab Floris, Yvonne Joosten, Cora en Harry Gerrits.

Werkverslagen.

Els Kaper-Klaver

Werkzaamheden in februari:

De eerste klus is altijd het blad ruimen van de paden, uit de border, de akker en uit de hei.



bladruimen

Er staan drie stageairs aan de poort. En we zitten 's middags met ons twaalven aan de lunch! In de middag wordt ook de kreek van bladproppen ontdaan en de doorstroming komt op gang. In één middag zakt het water in de sloot aan de buitenkant 20 centimeter! Allemaal afgevoerd via onze vijvers. Onze krenten en beuken zijn er blij mee, want die houden niet van natte voeten. Omdat er nu, om 3 uur, een zwaar regenfront aankomt, mogen de fietsers alvast naar huis. Wij volgen kort daarna. We hebben eind februari collega's op bezoek gehad voor een uitgebreide rondleiding. Het was een grote groep heemtuinwerkers uit de Heimanshof in Hoofddorp. Tijdens de koffie bieden ze aan om volgend jaar in hun programma een

werkweekend in onze tuin te komen helpen. Dat zou geweldig zijn!

Werkzaamheden in maart:

Er zijn opnieuw stagairs van VMBO-scholen. Fijn, zulke extra werkkrachten, en leuk om wat kennis door te geven.

Aan de slag met blad weghalen (o.a. boven de lelietjes, dalkruid en bosanemonen), planten vrij zetten, paden maaien, brugdekken repareren, vitrines en stoelen schoonmaken, en nog veel meer.

Dalkruid



Kortom, we krioelen als mieren door de hele tuin.

We treffen 2 kweek-rododendrons aan op de beekwal. Zonder overleg met ons neetgezet? Dat gaat zomaar niet. Die horen niet op een natuurlijke beekoever.

Werkzaamheden in april:

De 3 leerlingen van de Fruitierschool komen vandaag hun Maatschappelijk Stage afsluiten.

Met hun laarzen aan maken ze de grenssloot schoon. Een helpt mee met wieden. En twee helpen brekerzand aanbrengen op de natte delen van de paden. Zware kruiwagens met zand rijden - goed voor de spieren...

Verder worden o.a. de banken in de tuin geschrobd en in de oxaanolie gezet, oevers schoon gemaakt, gras verwijderd uit borders en heide, en waterpest uit de beek geharkt.

Dit weekend wordt er een begin gemaakt met schuren, herstellen en lakken van de Hofhut. Er wordt door sommigen ontsteld gereageerd op de frisse okergele kleur (echt een AJC-kleur van vroeger) - mmm, dat is iets lichter uitgevallen dan de bedoeling was.

Dit weekend worden ook de muizen bestreden. Maar daarvan doen we apart verslag.



Bosmuis

Werkzaamheden in mei:

Voor het eerst is er knikkend nagelkruid bij de kreek. Geweldig. (Ook de verjaardagstaart van Ineke was geweldig.)

Er waren twee 'gastwerkers' Cora en Harry meegekomen. Zeer welkom natuurlijk.

Een greep uit de werkzaamheden: grenssloot én de oevers schoon gemaakt van braam, met wortel en tak verwijderd. Er zijn naambordjes in de tuin gezet. Die worden per plantengroep ter plaatse geschreven, want planten verplaatsen zich nog al eens.

Paarbladig goudveil



En al die namen onthouden, dat is ook een heel gedoe. Plantenboek erbij dus. Ook is er brandnetel en opslag getrokken.

Het kruiwagenpark is onder handen genomen met het oppompen van alle banden.

Er is opnieuw een buitenwand van de Hofhut geschilderd.



En dan nog het wel en wee van het mierennest. Maar daar doen we apart verslag van.

Werkzaamheden in juni:

Vandaag is Adèle onze nieuwe 'gastuinder'. Ze komt kijken of ze mee kan doen.

Onze grote heemtuindeskundige, Ger Londo, kwam op bezoek. Hij gaf allerlei adviezen. Zo vond hij de heemtuin als totaal niet meer de uitstraling van een schrale Veluwetuin hebben. Er bloeien veel bloemen die in rijkere grond thuis horen, zoals ereprijs en knikkend nagelkruid... Ook zouden we al het gras dat op bermen en tussenstukken onder de struiken groeit vaker moeten maaien en afvoeren. Dat gaan we doen!

En er staan teveel niet-Veluwse bomen en struiken in de tuin. Ook daar gaan we mee aan de slag. Maar de hei met zijn jonge gezaaide heideplantjes vond Ger een succes! Cor heeft het weiland met de zeis gemaaid.

Zondag kon het gras op oppertjes gezet worden.

Kleinzoon Pieter en zijn vriendje Bryan hebben meegeholpen met opperen.



Ruud heeft de dakrand van de slaaphut gerepareerd, en er is weer flink geverfd.

Er waren veel bezoekers in de tuin. Enkelen stelden vragen over wat een eik was en wat een beuk, en welke blaadjes daarbij hoorden.

En er was een groep vrouwen uit het hele land, die elkaar via internet ontmoeten om te gaan wandelen. Wij konden hen met trots een mannetjes-Vliegend Hert op een beukenstam laten zien!



Werkzaamheden in juli:

Ook deze keer kregen we hulp van buitenaf. Ab, een man met een stevige werkenergie haalde in z'n eentje een enorme hulst weg, en voerde al die prikkende takken af. Daarna begon hij

vrolijk aan een struik die er met wortel en tak uit moest. Heerlijk zo'n helper! Ger Londo heeft heel wat werk aan ons gegeven: de bodem moet verschaald worden. Naast het blauwgrasland dalletje beginnen we op een talud de grasmat bij de grond af te snijden.



Blauwe zegge

En inderdaad, hoewel je aan de bovenkant gewoon gras ziet, blijkt er nog een heel dicht pakket met mos en blad onder te 'wonen'. Dàt geeft dus overal die verrijking van de schrale zandgrond. We zijn overtuigd en gaan op diverse plaatsen aan de slag. Er is met veel belangstelling gekeken naar een grote goudvis tussen de vele voortjes in de vijver. We zagen een prachtige schimmel op de paardenmest die April in haar auto had meegenomen (knijper op je neus...) De schimmel gloeide in het donker wit en 'aibaar' op. Twee Vliegend Herten vlogen horizontaal boven het veld,

fantastisch. Wat een bijzondere belevenissen allemaal.

In de lokale Zomerkrant stond een leuk artikel over de Heimanshof. We telden 21 bloeiende orchideeën. Peter en Hanna gaan weer folders verspreiden, nu op het terrein en in de omgeving.

Naast al het gewone werk hebben we extra aandacht besteed aan het verwijderen van 'verrijkers'(zwarte els) en 'exoten' (gulden roede, gekweekt spirea, rododendron, Amerikaanse eik), planten die niet van nature op de Veluwe thuis horen. En weer is er geschuurd en geverfd. Henri heeft daarbij op diverse plaatsen het weggroten van het hout bestreden. De bedoeling is dat de Hut - op deze vochtige plek - nog minstens tien jaar meegaat.



Zwarte els

Werkzaamheden in augustus:

De heide bloeit, maar laat wel zien hoeveel kale plekken er nog zijn. We gaan moedig door met zaaien. Eline schraapt alle keren urenlang omzichtig de grond tussen de hei schraal. Op de

hei werken is de laatste maanden ook prettig.



Bij het voorzichtig verwijderen van mos, blad en gras komen we steeds meer jonge heideplantjes tegen. En het is ook een lekker rustig werkje, met tegelijk zitten-in-de-zon.

Heidespurrie



Uit de singel worden een aantal snelgroeïende struiken als hazelaar en els (de 'wijkers') weggehaald ten behoeve van de langzame groeiers.



Tweestijlige meidoorn

Dat zijn de 'blijvers' die de singel moeten gaan vormen: meidoorn, sleedoorn, spork en Spaanse aak. De rogge wordt van het veld gehaald. Miserabele kwaliteit. Gewoon weggooien dus.

Er wordt riet op het land verwijderd, hulst ingedamd, paden gemaaid, grasland gezeisd en leemkuil achterland geschoond.

En de Hofhut wordt ook steeds frisser van kleur.

We kregen bezoek van vijftien medewerkers en bestuursleden van de Thijsse's Hof in Bloemendaal, de oudste heemtuin van ons land. Bestuurslid Ger Londo en Els gaven samen een uitgebreide rondleiding. En gelukkig kon er buiten in de kuil met z'n allen geluncht worden.

Werkzaamheden in september:

De leemkuil begon weer behoorlijk te 'verlanden'. Grassen, biezen en lisdodden rukten op naar het midden.



Ab was weer van de partij. Hij stortte zich op het opschonen van deze oeverplanten om zo het wateroppervlak te vergroten.

Naast Ab is ook Cora als 'gastwerker' aanwezig.

De border, die het pad veroverd had, werd weer teruggezet tot zijn oude breedte. Snoepen van het pad (kalk) mag niet meer. Ook het pad krijgt weer zijn eigen breedte. Op de speciaal verharde hoofdpaden blijkt toch gewoon gras te groeien. Dat was niet de bedoeling. We besluiten om niet meer te gaan schoffelen, maar elke maand intensief te maaien. De opblaasboot is nog steeds lek, terwijl we opslag op het eiland willen weghalen. Plakken dus. En verder worden er grasranden om de akker weggehaald, er wordt gemaaid en gezeisd, planten van de bosaarbei verplaatst en zaden verspreid.



Bosaarbei

De oversteek over de sloot van de bosmieren werd verhinderd.

We vroegen Huib om 6 kilo roggezaad te kopen zodat we de volgende keer de akker weer kunnen inzaaien. Hoewel, misschien kan je er beter meteen roggebrood van bakken, want de oogst was weer erbarmelijk. Maar het gaat ons om de akkerkruiden.

Het dak in de slaaphut lekt. We gooien er zolang een zeil over. Dit weekend

werd wel de steunrand aan de zijkant van de slaaphut aan alle kanten hersteld. En dan maar weer schuren en schilderen!

Werkzaamheden in oktober:

Een heerlijk herfstweekend. Wat boffen we toch vaak met het weer! En we hebben weer twee 'gastwerkers', Harry en Yvonne.



De opblaasboot wordt geplakt. Ruud en Peter snoeien de opslag op het eiland. Ook wordt al varend een nieuw lek ontdekt.

Zomereik



De akker wordt nog een keer van gras ontdaan met een cultivator. Dat is een soort hark met meervoudige schoffelachtige bladen eraan. Daarna is er rogge gezaaid.

Harry heeft zich op of in? de leemkuil gestort en de bodem langs de zijkanten uitgediept. Nu is de leemkuil weer

voor jaren klaar, en de berm ervoor is opgehoogd met flinke zware klonten leem. Daar moet de wintervorst overheen om het hanteerbaar te maken.

Achter de vijver zijn twee dode bomen weg gehaald.

Er is riet geharkt - gedregd - uit de grote vijver. De druipende pollen zijn afgevoerd naar een groen-stortplek buiten de tuin.

Een eindje voor het telefoonhuis maken we een afscheiding van verticale boomtakken en binden er klimop omhoog tegenop. Ook klimop is een niet-welkome verrijker van de grond. Maar we willen graag het bakstenen gebouw aan het zicht onttrekken.

In oktober wordt er altijd gesnoeid. Gelukkig was er al veel groot werk gedaan, zodat we ons nu alleen tot vormsnoei konden beperken. Hoewel - Cor nam nog het omzagen van een Amerikaanse eik voor zijn rekening.



Amerikaanse eik

We gaan immers het aantal niet-Veluwe soorten beperken.

Bij de Hofhut werden de vitrinekasten gerepareerd en eronder werd geschilderd. Henri op zijn knieën dus. Petje af voor Henri!

Werkzaamheden in november:

Deze dag begint met een slecht bericht. Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft bezuinigd op het beekonderhoud. Nu moeten we de beek zelf weer schoon houden. En dat is een klus waar velen van ons echt te oud voor zijn. Want de beekwallen zijn op heel wat plaatsen manshoog. Daarop moeten we vanaf de beekbodem de bagger dan omhoog gooien...

Maar het goede nieuws volgt meteen. Deze dag horen we dat we volgend jaar hulp kunnen verwachten van de veel jongere vrijwilligers van Heemtuin de Heimanshof in Hoofddorp. We hopen volgend jaar op een werkweekend met versterking van hen!

Naast de grote vijver staat een grote hele schuine eik, met een trekspier op zijn stam als een kam op zijn rug. Die zal op een keer met een hevige storm in de vijver vallen. Daar is nu door een deskundige naar gekeken: die staat nog wel een tijdje. Maar over de eik die tegen de Hofhut aan staat, maakt hij zich veel meer zorgen: kritiek en gevaarlijker! We nemen contact op met de terreinbeheerder.

Het is tijd voor de laatste klussen van dit jaar. Vormsnoei van hulsten en hazelaars. De heidebloesem wordt geknipt en uitgestrooid als zaad. Er wordt blad verwijderd van de akker en de paden, de bladverstopping voor het stuwteje weggevist en jonge hulst en taxus naar betere plaatsen verhuisd. Dan wordt de Hofhut op het laatst winterklaar gemaakt, dekens vochtvrij

ingepakt, papier in dozen gestopt, gordijnen en beddengoed uitgedeeld om thuis te wassen. Nog wat zout in de w.c.pot, en dan vertrekken we om met z'n dertienen te gaan eten in de Vossenbergh. Loon na werken!



Na gedane arbeid is het goed rusten

Tot volgend jaar dan maar weer.
Groeten van alle Vrienden van de Heimanshof: Henri, Martina, Peter, Hanna, Anneke, April, Ineke, Eline, Cor, Ruud, Els en Huib.

Werkdagen in 2017:

za 18 februari blad-opruim-dag van 10.00 u tot 16.00 uur;
weekenden: 18/19 maart, 22/23 april, 27/28 mei, 17/18 juni, 15/16 juli, 19/20 augustus, 16/17 september, 14/15 oktober, 4/5 november

Muizenverslag van april 2016.

Geen betere slaapplek dan de 'bedstee' in de Hofhut! Een licht houten wand die je scheidt van de natuur, vogelzang, vogelgetrippel en eekhoorn-gespring op het dak boven je hoofd.

Allemaal prettig - op de vallende eikels na.

Belaagd door havik en buizerd



Maar sinds er in de najaarsstorm een zware boomtak op de slaaphut is gevallen, is het MIS. Het dak is hersteld, maar de muizen vervuilden alle hoeken! En schoonmaken hielp niet. Stinken...

Dus nu - op deze zondag - hebben we de matrassen uit de slaapkamer gesleept, de dozen onder de bedden vandaan gehaald en de lattenbodems recht op gezet. En wat bleek? De dreun op het dak was zó hevig geweest dat de houten wanden aan de onderkant uit hun voegen waren geweken. De muizen konden langs drie kanten langs de vloer in en uit lopen.

Eerst hebben we alle gekraakte eikels en andere troep verwijderd. Daarna geschrobd en geboend tot alle stank eruit was. En tegelijk hebben we alle plafonddelen en zijwanden 'droognat' afgenomen en spinvrij gemaakt.

Vervolgens heeft Peter rondgekropen met een tube siliconenkit en brede latten als plinten langs de vloer getimmerd.

Na de laatste schoonmaakronde is de slaapkamer nu weer ingericht. We hopen dat het er net zo knus en schoon



blijft als het al jaren was, en dat er weer lekker geslapen kan worden. Wèl de deur goed dichthouden, want aan de keukenkant zijn we nog niet bezig geweest. En spinnen - nou ja, die horen bij zo'n natuurhuisje.

Losse stukjes.

Een schrijffoutje.

In een verslag van een werkweekend staat: 'Kleine padden gemaaid'. Jesus! Ik hoop dat het over de 'kleine paden' gaat!

Uit het logboek (in mei):

Vandaag 20 bezoekers geteld.

Onze nieuwe folder.

Onze aangepaste folder is er. De eerste oplage is door Hanna en Peter

rondgebracht aan de drie VVV-kantoren in de gemeente Nunspeet, en ook naar twee hotels. Een volgende oplage is al besteld.

Wie folders wil hebben om thuis te verspreiden, kan ze bij Peter van Noorden bestellen.

Uit een brief van een tuinwacht in mei:

Terwijl de vogels zingen en hun jongen in de nestkasten van voer voorzien, zit ik op het bankje voor de Hofhut. Het leven is goed hier in dit paradijsje.

We zijn iedere dag vroeg opgestaan voor ochtenddouche en ochtendwandeling. Daarna de tuin in.

Boomkruiper



Genoten van al het moois, alle vogels, jonge wilde eendjes in de vijver.

Ineke heeft ons laten zien wat witbolgras is en daar hebben we heel wat van uitgetrokken en op de wal gestort. Een volgende keer houd ik me zeker aanbevolen voor nog wat tuinkarweitjes.

(Dat zal wel lukken, en bedankt voor jullie helpende handen!)

Creatief genieten door René en Hannie.
Een van onze tuinwachten, René Kaiser, maakte een tekening. We gebruiken hem voor de voorkant van deze Nieuwsbrief. Hij schreef in het logboek: Ik heb geprobeerd een paar van de planten te tekenen, en de rest van het papier heb ik met een vrije versie van het mos gevuld. Ik heb ook een 'paard' gemaakt van twee takken. Wat leuk om weer wat snijwerk te maken. Hannie heeft de boomstronk in de kuil voor de Hut versierd, met aquarelkrijt. Dat spoelt met een paar regenbuien wel weer weg. Hij eindigt met: Respect voor de vrijwilligers/onderhoudsploeg!! Wat een bijzondere tuin en wat een mooie omgeving.

Boswachter.

Doedansfestival op de Paasheuvel. 700 bezoekers uit het hele land. Dat geeft héél veel bezoekers in onze heemtuin!
Een kind van 2 jaar wijst naar mij (Bep) en zegt: "Hij is de boswachter." Ja, ik ben de boswachter (nou ja, tuinwacht).
Vandaag kwam er regelmatig een juf met een groep kinderen, die op introductiekamp zijn, de tuin bewonderen.
Mijn favoriete plekje in de tuin is het bankje bij de vijver. 's Morgens het eerste kopje koffie dààr in het zonnetje!

Uit het logboekverslag van tuinwacht Ellie.
Er is vannacht (begin augustus) voor het eerst na 23 jaar weer nachtvorst

geconstateerd in Enschede, maar volgens mij was dat hier ook het geval. Dat was wel weer heel bijzonder.

Ik heb twee keer 's nachts bosuilen horen krijsen, maar ik slaap hier heerlijk, dus wie weet vliegen ze elke nacht wel over.

In het logboek heb ik gelezen over de muizenplaag in de slaapkamer en de preventie van herhaling. Maar ik meende toch een keer 's nachts een muis zich toegang tot de hut te horen knagen, en mijn hondje heeft ook een keer gebiologeerd naar de ruimte onder het bed zitten staren. Blijf dus waakzaam!

Peter meldde dat het hek 's nachts echt dicht moest omdat de wilde zwijnen zich tot vlakbij de heemtuin hadden gewaagd.

Van de bezoekers zijn de volgende bijzonderheden te melden:

- Een oud-AJC-er uit afdeling Den Helder bracht een bezoek vanwege zijn 60-jarig huwelijksfeest, dat zijn vrouw, AJC-ster uit Enschede, helaas niet meer kon meevieren omdat ze vorig jaar overleden was. Ze hadden elkaar leren kennen op de Paasheuvel.
- Een vrijwilliger uit een heemtuin in Nieuwkoop.
- Een oud-AJC-ster uit Zaandam met echtgenoot, met suggesties voor deskundig onderhoud.
- Dochter Josien van de oud-tuinmedewerkers Ans en Aad Valk kwam langs.

- Een vrijwilligster uit een heemtuin in Purmerend. Ook zij nam de functie van tuinwacht in overweging.

In de tuin heb ik me bezig gehouden met het uittrekken van duivelsnaaigaren. Vorige jaren sneed ik ook wel gras weg van het heidebultje. Maar ik heb begrepen dat er ook iets gedaan moet worden aan overdadig mos. En nu waag ik me maar nergens aan.

(Nou, duivelsnaaigaren was het niet maar wel haagwinde.)



Verlag van tuinwacht Marcel.

Zo tegen de avond worden we in de heemtuin verrast door een legertje ongeleide projectielen. Een wandelpuzzeltocht blijkt door de Heimanshof te lopen. In de heemtuin moesten de kinderen op zoek naar, ik weet nog steeds niet wat. Maar dat zoeken ging nogal ongecontroleerd. Vijf groepen heb ik vriendelijk verzocht om op de paden te blijven. Een begeleider op de fiets hebben we verzocht af te stappen en de fiets bij de poort achter te laten. Je maakt wat mee!

Mierenhoop van Rode Bosmieren.

Het grote mierennest van de rode bosmieren, achterin de Boswal, heeft in een paar weken tijd een satellietstad gebouwd achter het Pinetum, vlak tegenover de stacaravans over de grenssloot. Tussen de beide hopen is een ware 'snelweg' in gebruik. We hebben de oversteek over de kopsloot voor hen met een brede tak verbeterd. Het is al een flinke hoop! Els en Ineke gaan met de burens aan de overkant praten, om uit te leggen dat zij iets heel bijzonders meemaken. Het is onze bedoeling hen enthousiast te maken in plaats van er bang voor te zijn. We vragen hen om een oogje in het zeil te houden. Overigens, de rode mieren die al zo'n dertig jaar op de heidebult wonen, hebben hun nest bijna geheel verlaten. Zeker naar de nieuwe stad verhuisd?

De bosmieren in het dennenbosje hebben geprobeerd het land van de stacaravans over de grenssloot te koloniseren. Ze staken over op een ijzerdraad balancerend. We hebben het gaas ingekort. Er is nu een sluisachtig rooster gemaakt, zodat de mieren niet verder kunnen, maar er toch geen troep uit de grenssloot door kan stromen naar de beek.

O wee, als die sloot nog eens droog komt te staan... Nou ja, dan moeten we met koperdraad aan de gang. Want daarmee schijn je mieren te kunnen tegenhouden.

Een bonte specht had een maaltje verorberd uit de mierenhoop, die er

trouwens prachtig bij staat; zon erop
en die mieren draven maar.
Van de winter zal er wel meer schade

komen van spechten of wilde zwijnen,
als die op het idee komen om door de
sloten te lopen.



Nieuwe mierenhoop achter het Pinetum

Tuinwachten gevraagd. Wie komt ons helpen?

Wie komt een weekje, of langer, onze tuin bewaken?

Doel is vandalisme-uit-verveling voorkomen, contact met bezoekers mogelijk maken, kaarten en boekjes verkopen.

Taak is orde handhaven: Bezoekers moeten op de paden blijven.

Geen honden en fietsen in de tuin. Geen bloemen plukken en uitgraven. Geen kikkers meenemen, enz.

Aanspreekpunt zijn voor doorverwijzingen.

Een bewoonde Hofhut (waar licht brandt) werkt al preventief.

Vaak, in ieder geval vanaf 5 uur 's middags, aanwezig zijn.

Tuinwerk en deskundigheid is geen vereiste.

Behuizing: De Hofhut bevat een huiskamertje met stenen tegelvloer, een volledig ingericht keukentje en een wc, een slaapkamertje met twee eenpersoons bedden, dekens en kussens.

Er is een fiets en een ruimte om fietsen te stallen en er is terrasmeubilair.

Kosten zijn er niet aan verbonden, maar wij verwachten wel dat u uw taak serieus neemt.

Aanmelden bij Ineke van Schaijk, Bloemstede 252,
3608 VK Maarssen, telefoon: 0346-562862 of 06-12707730

Tuinwachten gevraagd. Wie komt ons helpen?





"Kussende" mieren geven niet alleen voedsel aan elkaar door, zoals biologen al wisten - ze communiceren met elkaar via speeksel. Zwitserse biologen ontdekten in het speeksel van de sociale insecten tal van hormonen en geurstoffen die de mieren gebruiken om elkaar te herkennen en om de groeisnelheid van hun larven te sturen. Zo houden de dieren door te kussen een gezamenlijk sociaal netwerk in de lucht waarmee ze de ontwikkeling van de kolonie sturen.